

MINNEN FRÅN 80-ÅRS DAGEN

Ganska många år har förflutit sedan jag senaste gången gjorde några minnesanteckningar ur mitt liv. Mycket har hänt under den tiden, mycket har förändrats. Mina söner har gift sig, svärdöttrar ~~har kommit till,~~ ^{/och barnbarn/} och själv har jag blivit gammal, mycket gammal.

Nu har jag tillbringat två fina lyckliga dagar - festdagarna med anledning av min 80-årsdag. Det är ju absolut inte någon prestation att bli så gammal och om allt hade varit som jag själv önskat, så hade dagen förbigåtts med tystnad; men med något sådant var inte mina barn införstådda och sålunda kom det sig att dagen blev firad. Firandet blev en vacker fest, en upplevelse som beredde mig stor glädje. Redan 14 dagar i förväg hade Margareta och jag mycket att göra med förberedelserna och mycket att diskutera; därtill kom reparationer i de båda stora rummen, vilket innebar att alla tavlor och gardiner fick tas ned samt att åtskilliga tavelramar fick förbättras. Så var det också en stor överraskning, som Margareta hade hittat på, nämligen att hon hade låtit göra en stor förstoring av ett fotografi, där Manja och jag fotograferats under något av de första åren av vårt äktenskap. Dagen före min födelsedag hade hon lämnat över porträttet till mig och förberett mig på att det var något mycket ovanligt. Jag satt i herrummet och fick hålla ögonen slutna till dess att hon hade gjort allt i ordning, och när jag sedan öppnade ögonen och fick lov att betrakta bilden, var intrycket så starkt att jag inte kunde uttala ett ord. Porträttet är mycket verklighetstroget. Jag kramade om Margareta,

och av denna stumma omfamning förstod hon, att hon hade berett mig en glädje som inte kunde uttryckas i ord. Jag själv kände en dubbel glädje, ty jag såg hur glad Margareta själv var att ha en bild av sina föräldrar från den tid då var unga. Fotografiet var som sagt taget någon tid efter vårt giftermål, och det togs på landet i Strelna av min svåger Albert. På den tiden bodde en släkting till Manja, en kusin Köhler i Hamburg. Till denne hade Manjas föräldrar skickat fotografiet när de berättat om vårt bröllop. Det var år 1903 och fotografiet låg hos släktingarna i 30 år. År 1927 företog Manja en resa från Sverige till Tyskland och besökte då också Köhlers i Hamburg. Efter det besöket uppstod en korrespondens mellan Köhlers och oss. När jag sedan underrättade Köhlers om Manjas död, skickade de mig det gamla fotografiet i den alldeles riktiga förhoppningen att fotografiet kunde vara av intresse för oss. På så sätt kom fotot i våra händer och eftersom Margareta tyckte om det särskilt mycket så behöll hon det för sig själv. Efter mer än 50 år har det nu blivit ett stort porträtt av fotot och porträttet hänger i herrummet. I anslutning till denna bild gjorde vi sedan förstoringar av fotografier av mina föräldrar och svärföräldrar, vilka sedan alla tillsammans bildar en grupp.

Min födelsedag firades två dagar i sträck. På lördagen den 5 oktober var det mottagning för vänner och bekanta - födelsedagskaffe med ett glas vin därtill - och på söndagen var det familjemiddag, vid vilken förutom mina barn och barnbarn följande personer deltog: Jenny, Sanja och Sine, Erik och Margareta med

sina tre barn samt Viktor och Inga med lilla Eva. Vi var 20 personer kring bordet. Jag var mycket lycklig att kunna tillbringa dagen i kretsen av mina kära, och den harmoniska samvaron har efterlämnat intryck, som jag väl ännu länge kommer att tänka tillbaka på.

Menyn bestod av Hummersallad, Champignonsoppa, Rådjursstek och Glass. Därtill serverades franskt mousserande vin "Val d'Or" och Madeira. På lördagen hade förutom mina barn, som naturligtvis hade varit med båda dagarna, ganska många personer kommit: Oscar Kristoferson med fru och dotter Ingrid, Woldemar Hoffmann, fru Ebeling, Per-Birger och Lena Hedberg, Nadja Gerell, Carl och Eva Grönstedt, Sven och Anna Magnusson, Ebba Dahlqvist, fru Iraida Hoffmann samt Eriks fru Margareta. Bland de gamla vännerna var fru Hoffmann den äldsta. Henne hade jag träffat för första gången för över 50 år sedan, kort efter det att hon hade gift sig med Gustaf Hoffmann.

Oktober 1957.